

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΠΑΙΔΙΑ: Η ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ Ζ...

Ο Γιώργος,

ο Κώστας,

η Λένια

κι η Καίτη

επέστρεψαν

ήρωες στη

γειτονιά

τους τον

Άγιο

Κασσιανό

ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ

Ηταν η χρυσή εποχή του '60, τότε που η τηλεόραση έμπαινε για πρώτη φορά στα σπίτια μας. Και τα προγράμματα ήταν διαλεγμένα αποκτώντας ακροαματικότητα, που έφτανε κάποτε τα όρια... επιδημίας.

Ήταν το δημοφιλές πρόγραμμα «Απαντήστε παιδιά», που κάθε Σάββατο τη χρονιά 1963, καθήλωνε όλη την Κύπρο μπροστά από την τηλεόραση για να παρακολουθήσει στην οθόνη της νεογέννητης τότε τηλεόρασης, την εκπομπή που παρουσίαζε ο ίδιος ο Πρόεδρος του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, εκπαιδευτικός και πρώην



Πέντε μονάδες

ΚΩΣΤΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΥ ΑΓΓΙΖΕ ΤΑ ΟΡΙΑ... ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ



Ο Φρίξος Πετρίδης κι η Αλίκη (Ιωαννίδου) Φεραίου όταν παρουσίαζαν το δημοφιλές «Απαντήστε παιδιά».

Υπουργός κ. Φρίξος Πετρίδης, αποκτώντας μια ιδιαίτερη οικειότητα με τα διαγωνιζόμενα παιδιά.

Η ομάδα που θριάμβευσε τελικά εκείνη τη χρονιά, ήταν τα τέσσερα παιδιά του Δημοτικού Αγίου Κασσιανού. Οι δωδεκάχρονοι τότε Γιώργος, Κώστας, Λένια και Καίτη.

Σήμερα ο Γιώργος Ποταμίτης είναι Ειδικός Παθολόγος - Γαστρεντερολόγος, ο Κώστας Μαλέκος, ιδιοκτήτης βίντεο κλαπ, η Λένια Κιμωνίδου, καθηγήτρια και η Καίτη Παναγιώτου (Τζιούβα) Ακτινολόγος - Ακτινοθεραπεύτρια.

Όπως θυμάται ο Γιώργος Ποταμίτης μετά από είκοσι έξι ολόκληρα χρόνια, η εμπειρία τους ήταν συναρπαστική.

«Ήταν σημαντικός τότε ο διαγωνισμός μεταξύ των δημοτικών σχολείων», λέει. «Υπήρχε φοβερή άμιλλα και μικροί, μεγάλοι παρακολουθούσαν το πρόγραμμα της τηλεόρασης «Απαντήστε παιδιά» με ενδιαφέρον. Το δε βράδυ, όταν επιστρέφαμε στη γειτονιά μας, στην ενορία Αγίου Κασσιανού (περιοχή Τακτακαλά), στην παλιά Λευκωσία, μας περίμεναν φορτωμένοι γλυκά και λουκουμάδες και μας υποδέχονταν σαν ήρωες.

Είχαμε όμως άγχος και διαβάζαμε πάρα πολύ κάθε μέρα, για να μπορέσουμε να νικήσουμε τα άλλα σχολεία. Οι στιγμές όμως όταν κερδιζαμε, ήταν συγκινητικές για μας. Νοιώθαμε μεγάλο το βάρος της ευθύνης για τη νίκη στο διαγωνισμό.

Μας αναγνώρισαν τελικά σαν σχολείο, αλλά και σαν άτομα.

Εκτός από το συνολικό βραβείο που πήραμε σαν το καλύτερο σχολείο, πήραμε και αρκετά άλλα δώρα από εταιρείες. Επίσης, πήραμε υποτροφίες και για τις έξι τάξεις του Γυμνασίου που μας παραχώρησε το Ταμείο Υποτροφιών Κυπρίων Φιλαδέλφειας Αμερικής.

Όταν δε πήγαμε για να κάνουμε εξετάσεις για το Γυμνάσιο, οι καθηγητές μας έβαλαν βαθμό χωρίς να μας εξετάσουν.

Μας βοήθησε και προσωπικά τους ίδιους η επιτυχία μας σε εκείνο τον τηλεοπτικό διαγωνισμό. Μέχρι τώρα μας θυμούνται πολλοί.

Θυμούμαι όταν επρόκειτο να ταξιδέψω με πλοίο για σπουδές στην Ελλάδα,

ΣΤΟΝ ΟΝΗΨΙΛΟ...

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΠΑΙΔΙΑ

ένας γέρος που ταξίδευε μαζί μου, από τη Ρόδο, με θυμήθηκε και όταν με είδε, μου είπε: «Είσαι ο Γιώργος από το «Απαντήστε Παιδιά». Στη Ρόδο βλέπουν προγράμματα της Κυπριακής τηλεόρασης».

Ο Γιώργος έχει σπουδάσει στην Ελλάδα Ειδικός Παθολόγος - Γαστρεντερολόγος κι αργότερα πήρε υποτροφία για εννιά μήνες για περαιτέρω σπουδές της ειδικότητας του στην Ιαπωνία.

Όλη η νικήτρια ομάδα συναντιέται έκτοτε συχνά.

«Διατηρούμαι όλη η ομάδα επαφή μεταξύ μας και κάθε χρόνο συναντιόμαστε κι οι τέσσερις. Είμαστε καλοί φίλοι», καταλήγει ο Γιώργος.

Η Καίτη Παναγιώτου (Τζιούβα), που είναι σήμερα γιατρός Ακτινολόγος Ακτινοθεραπεύτρια, παντρεμένη με τρία παιδιά, αναφέρεται με νοσταλγία σ' εκείνα τα χρόνια λέγοντας για την εκπομπή όπου πήρε κι αυτή μέρος μαζί με τα άλλα τρία παιδιά από τον Άγιο Κασσιανό:

«Βέβαια 25 χρόνια πίσω είναι πολλά», είπε. «Είναι περισσότερο σαν ονειρικές εικόνες, παρά αληθινές, εκείνες οι στιγμές στο «Απαντήστε παιδιά». Η επιστροφή μας με λεωφορείο στη γειτονιά, θυμούμαι ήταν κάτι αξέχαστο. Ήταν μια ηρωική υποδοχή για μας. Βέβαια για να συμμετάσχουμε στην εκπομπή, προηγουμένως διαβάσαμε πολύ. Παίρναμε ερεθίσματα από εγκυκλοπαίδειες κι άλλα βιβλία ή περιοδι-



Ο Φρίξος Πετρίδης παραδίδει δώρα σε ένα μαθητή που συμμετείχε στο «Απαντήστε παιδιά».

κά, για να πλουτίσουμε τις γνώσεις μας. Είχε πραγματικά τότε αλλάξει ο ρυθμός της ζωής μας. Χαίρομαι όμως που είχα αυτή την εμπειρία».

Η Λένια Κιμωνίδου, που είναι σήμερα καθηγήτρια Γαλλικών θυμάται πως όταν εύρισκαν τα παιδιά τις σωστές απαντήσεις, ένοιωθαν πολύ ωραία. Αυτό τους ώθησε να μελετούν περισσότερο για να αποκτήσουν εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Το πρόγραμμα, όπως ανέφερε, διεύρυνε τις γνώσεις των παι-

διών που συμμετείχαν και η σημασία που έδινε στην ολοκληρωμένη κι όχι μονολεκτική απάντηση των μαθητών, ο κ. Φρίξος Πετρίδης, ήταν το χαρακτηριστικό της πετυχημένης εκπομπής στην οποία κι η ίδια συμμετείχε με ενθουσιασμό.

ΛΕΝΙΑ ΚΙΜΩΝΙΔΟΥ

Η Λένια θυμάται πως τότε, όταν θα γινόταν η εκπομπή, ένα λεωφορείο του ΡΙΚ έφτανε στη γειτονιά, για να πάρει τους τέσσερις μαθητές που θα διαγωνίζονταν, καθώς και άλλους που θα αποτελούσαν το ακροατήριο. Πολλές φορές το ακροατήριο συμμετείχαν στο πρόγραμμα, όταν αδυνατούσαν κι οι δυο αντίπαλες ομάδες των μαθητών να απαντήσουν σωστά στις ερωτήσεις.

Την επόμενη μέρα όταν πήγαιναν στο σχολείο, μερικές φορές οι γείτονες τους φίλευαν με γλυκά. Το έπαθλο όπως λέει η Λένια, δεν ήταν χρηματικό ποσό ή άλλα δώρα, γιατί το ΡΙΚ δεν ήθελε να είναι διαφημιστική η εκπομπή, αλλά να κρατηθεί στα πλαίσια του διαγωνισμού και της ευγενικής άμυλλας μεταξύ των μαθητών. Η ασπίδα ήταν το μοναδικό, αλλά εξαιρετικής σημασίας έπαθλο για τους νικητές. Και το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κασσιανού καμάρωνε για τη νίκη που του χάρισαν οι μαθητές του.

Η Λένια βάθελε να ξαναγινόταν μια παρόμοια εκπομπή γιατί σαν εκπαιδευτικός πιστεύει πως αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν περισσό-

Σχετικά με το σχολείο του Αγίου Κασσιανού, που κέρδισε το διαγωνισμό, συναγωνιζόμενο όλα τ' άλλα σχολεία της Κύπρου ο κ. Πετρίδης λέει:

«Παρά το γεγονός ότι ο Άγιος Κασσιανός δεν ήταν από τα μεγάλα σχολεία, όταν κέρδισε το διαγωνισμό, όλοι έλεγαν «Ως και ο Άγιος Κασσιανός εκέρδισεν σας...». Έτσι άρχισε να δημιουργείται ο ανταγωνισμός και τα σχόλια, που οδήγησαν στην αλλαγή του προγράμματος και οι ομάδες ονομάζονταν Ονήσιλος και Ευαγόρας».

Ο κ. Πετρίδης διηγείται στη συνέχεια ένα περιστατικό που θυμάται όταν μεταδιδόταν η δημοφιλής εκπομπή:

«Με την εκπομπή είχα χάσει το όνομά μου. Με αποκαλούσαν ο «Πέντε μονάδες στον Ονήσιλο» και ο «Απαντήστε παιδιά». Μάλιστα μια μέρα ενώ επέστρεφα στο σπίτι μου περνούσα από το δημοτικό σχολείο κοντά στην Αρχιεπισκοπή, την ίδια περνούσε απ' εκεί ο Μακάριος.

Κάποιο φορτηγό μας εμπόδιζε να προχωρήσουμε και τους δυο, οπότε τα παιδιά βλέποντας μας εκεί, φώναζαν «να ο Μακάριος» και «να ο



Παιδιά από τη γαλαρία, συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Απαντήστε παιδιά». Αργότερα σχολιάζοντας το γεγονός με το Μακάριο, μου είπε γελώντας: «Ο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου, εξισώθηκε με το πρόγραμμα «Απαντήστε παιδιά...».

Αργότερα ένα άλλο πρόγραμμα αντικαθιστά το «Απαντήστε παιδιά» που ονομάζεται «Ρωτούμε κι απαντάτε», αλλά σ' αυτό συμμετείχαν μόνο ενήλικες, και χορηγείτο από τη Μπύρα ΚΕΟ.

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΠΑΙΔΙΑ



Σκηνή από το «Απαντήστε παιδιά».

τερες γνώσεις και να εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο στα μαθήματα τους.

Μια πολύ όμορφη εκφωνήτρια παρουσίαζε το πρόγραμμα «Απαντήστε παιδιά», που καθόταν δίπλα από τον κ. Φρίξο Πετρίδη που διηύθυνε το πρόγραμμα με άνεση. Ήταν η Αλίκη Ιωαννίδου Φεραίου. Χαρακτηριστικό ήταν και το γεγονός πως κι οι δυο μαζί έκαναν τα παιδιά να νοιώθουν άνετα, παρά το τρακ που τους προκαλούσαν τα φώτα της κάμερας κι ο φακός.

Η Αλίκη πρωτόβγαινε τότε σαν τηλεπαρουσιάστρια, ήταν μόλις 19 χρόνων και είχε κάμει εντύπωση στο κοινό που την παρακολουθούσε, σχολιάζοντας την ευχάριστη παρουσία της που έδινε μίαν άλλη νότα στην εκπομπή. Αλλά ήταν μια ευχάριστη εμπειρία και για την ίδια η συμμετοχή της στην παρουσίαση του προγράμματος. Είχε ήδη γίνει γνωστή κι απ' όπου κι αν περνούσε άκουγε να λένε πίσω της. «Να την «απαντήστε» παιδιά».

Για την βοήθό του ο κ. Φρίξος Πετρίδης λέει πως είχε φωτογένεια, καλή φωνή, άνεση στο φακό και καθόλου τρακ. Κρατούσε τη βαθμολογία των παιδιών, ενώ ο ίδιος υπέβαλε τις ερωτήσεις στους διαγωνιζόμενους. Η Αλίκη υπήρξε μαθήτριά του κ. Πετρίδη, όπως κι ο αδελφός της.

Το «Απαντήστε παιδιά», είχε επίσης παρουσιαστεί σαν άρμα στο Καρναβάλι της Λεμεσού, και προκάλεσε τότε αισθηση για το δημοφιλές θέμα που διάλεξε να σατυρήσει.

Ο κ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Ο κ. Φρίξος Πετρίδης, που παρουσίαζε το πρόγραμμα, ήταν τότε ο πρώτος Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ μετά τους Άγγλους, την περι-

οδο 1960—70. Ακόμα κι αργότερα όταν έγινε Υπουργός επί προεδρίας Μακαρίου, εξακολουθούσε να το παρουσιάζει και μόνο όταν έλειπε για διάφορους λόγους στο εξωτερικό, το παρουσιάζε ο επιθεωρητής Στοιχειώδους Εκπαίδευσης κ. Σωτήρης Μιχαηλίδης ή ο κ. Αντώνης Παπαδόπουλος.

Η μοναδική αμοιβή που έπαιρναν οι συντελεστές του προγράμματος, όπως θυμάται ο κ. Πετρίδης ήταν... ένας καφές ή ένα αναψυκτικό και τα οποία τους πρόσφερε ο εκάστοτε παραγωγός.

Το «Απαντήστε παιδιά» βασιζόταν στην ύλη που διδάσκονταν τα παιδιά στο σχολείο. Στο δε διαγωνισμό έπαιρναν μέρος μόνο παιδιά της έκτης τάξης και το πρόγραμμα άρχιζε μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Το «Απαντήστε παιδιά», είχε αρχίσει με τα σχολεία της Κύπρου και αργότερα με ομάδες που είχαν πάρει το όνομα τους από τους δυο αρχαίους βασιλείς της Κύπρου, τον Ονήσιλο και τον Ευαγόρα.

Αυτό έγινε γιατί είχε αρχίσει να δημιουργείται ένας έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των νικητών και των ηττημένων σχολείων.

Κι ο κ. Πετρίδης θυμάται πως το δημοφιλές πρόγραμμα για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους είχε μεγάλη ακροατικότητα. Πολλοί ενήλικες το παρακολουθούσαν ανελλιπώς κάθε Σάββατο.

«Το πρόγραμμα «Απαντήστε παιδιά», δημιουργούσε στα παιδιά μια έφεση στη μάθηση και τη μόρφωση. Τα παιδιά πήγαιναν στα βιβλιοπωλεία και ζητούσαν βιβλία για να διαβάσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Ζητούσαν τους «Μύθους του Αισώπου» και άλλα σχετικά βιβλία. Οι βιβλιοπω-

λες τότε ένοιωθαν ευγνωμοσύνη για το πρόγραμμα, αφού έκαναν χρυσές δουλειές πουλώνοντας αρκετά βιβλία εκείνη την περίοδο».

Τον Ιούλιο του 1970, ο κ. Πετρίδης διορίζεται Υπουργός Παιδείας από το Μακάριο. Ο ίδιος μετά το διορισμό του, παίρνει μια επιστολή από ένα κοριτσάκι, από το Κάψαλο Λεμεσού, που του έγραφε:

«Κύριε Πετρίδη,

Εγώ επί πέντε χρόνια εμελετούσα για να έλθω στο «Απαντήστε παιδιά» κι εσείς πήγατε και καταντήσατε Υπουργός. Κι εγώ τι θα γίνω τώρα»

Ο κ. Πετρίδης απάντησε στο κοριτσάκι λέγοντας του πως ναι μεν κατήντησε Υπουργός, αλλά το πρόγραμμα θα το έκανε. Αργότερα το κοριτσάκι έλαβε μέρος στο διαγωνισμό, αφού ήταν καλή μαθήτριά.

Μετά από χρόνια, ο κ. Πετρίδης έτυχε να συναντήσει ξανά το κοριτσάκι που τον κατήντησε Υπουργό. Βρισκόταν στην Πάφο σ' ένα εστιατόριο όταν μια κοπέλα κρατώντας ένα κοριτσάκι στο χέρι, τον πλησίασε θυμίζοντας του το όνομα της. Για τον ίδιο ήταν δύσκολο να θυμηθεί. Είχαν περάσει τόσα πολλά παιδιά από το πρόγραμμα, που τώρα είναι όλοι σχεδόν αγνώριστοι για τον ίδιο.

Ήταν τόση η απήχηση του προγράμματος «Απαντήστε παιδιά», που διάφορες επιχειρήσεις έστελναν δώρα στα παιδιά. Καραμέλλες, πέννες, και άλλα είδη, έφταναν στο στούντιο για να χαρισθούν στα διαγωνιζόμενα, αλλά και στα παιδιά που παρακολουθούσαν, τη γαλαρία, όπως την αποκαλεί ο κ. Πετρίδης. Επίσης αρκετές υποτροφίες παρέχονταν στους νικητές.